

Van: Rik Celie [<mailto:rikcelie@gmail.com>]

Verzonden: vrijdag 27 april 2012 8:09

Aan: Jef Vriens (Sikem)

Onderwerp: Pr. ROMULO - AZURDUY ZEGEN VAN GOD EN AANVALLEN VAN DE VIJAND....

Beste Jef,

Jij bent eigenlijk de enige met een hart voor Azurduy. Pr. Romulo weet dit. Ik heb hem dan ook beloofd van zijn verhaal naar jou op te sturen. Ik zit wel in enorm tijdsnood, vandaar dat ik de vertaling automatisch via "Google translate" gedaan heb.

Waarom? De brief die hij vandaag schreef getuigt van enorme zegen in Azurduy waarin we ons met zijn allen mogen in verheugen. MAAR, op hetzelfde moment dat Pr. Romulo het Woord aan het prediken was, mensen bij God bracht, doopte en huwde is hij volledig bestolen geweest in zijn huisje in Sucre waar zijn vrouwtje 8 maanden zwanger is en het gezin zal uitgebreid worden met een 4de kindje...

De totale som van de diefstal is 2.000\$! Ik heb hem beloofd van dit aan jou mee te delen. Op de koop toe is het kerkje waar zijn oom Pr. Telesforo voorganger is getroffen door een blijkbaar toch serieuze aardstok (kleine aardbeving).

Ik weet niet of ik dit al gemeld heb maar Romulo zelf is aangetast door 2 dodelijke ziekten 1/ Chagas (van in hooggebergte) en 2/ Leishmaniasis (soort lepra vorm maar vooral van de mucosa ipv huid) ---> je kan dit eventueel even opzoeken in Wikipedia of zo.

Wat ik ook vergeten ben te vragen (denk ik toch) is Romulo's enorme smeekbede om aub te laten bidden dat er nu toch eindelijk eens een zendeling naar Azurduy zou komen. Volgens hem is het de enige manier om de ganse streek in en rondom Azurduy (Abra K'asa en al de andere plaatsen die hij noemt) geestelijk te redden. Dat heeft hij mij persoonlijk meegedeeld in Bolivia. Dus dit is (blijft) een zeer belangrijk gebedspunt en in wezen (onder ons gezegd) voel ik mij nu vrijer om daar direct naar toe te vragen. Romulo vroeg zelfs of Geert niet kon komen maar ik weet zelf niet hoe het met Geert gesteld is... (ik bedoel geestelijk).

In bijlage vindt je ook heel wat foto's van Romulo's zendingswerk. Misschien kun je er iets meedoen. Ikzelf weet echt niet waar anders naartoe schrijven dan naar jou ivm de noden in Azurduy. Het blijkt toch wel duidelijk dat jullie gebed voor deze streken vrucht blijft geven want Romulo blijft er zich met kop en schouders ondersteunen opdat God's Koninkrijk ook daar mag triomferen.

Nogmaals sorry dat ik zo kort ben maar ik weet voorlopig bijna niet wat eerst doen met alle problemen die een bediening met zich meebrengen zowel in papieren als in het werk als ivm drugmaffia (amazone), als moslim infiltratie (Pakistan) als onhoudbare miserie (Haiti).

Hartelijke groeten en lees aub Romulo's brief hieronder en dan mijn antwoord ook direct vertaald vanuit Google.

Moge de Heer jou en jouw dierbaren zegenen!

RIK

Romulo 2012/4/26 Balderrama <romulobalderrama@gmail.com>

In principe zeer dierbaar dokter ik wil informeren over het werk
Ik maakte spirituele in de provincie Azurduy, heb ik begonnen met het
chaupikancha werken met hun kerkverjaardag en we hadden een goede
bijstand, hebben we drie mensen gedoopt en bekeerd nadat we
Capactala naar beneden om daar op de kerkverjaardag hadden we
Carolina's moeder met haar partner Fernando Sustacha gehuwd ook hier
werd gedoopt, drie bekeerd en vele verzoend met een
goed bezocht gedurende de verjaardag van de drie mensen die
zijn uitgegroeid tot een stierf omdat hij erg ziek was een 18 tot
19, die werd zijn voeten gezwollen en ook zijn maag omwille van
hartfalen, maar konden we niet vlug genoeg verplaatsen zodat hij
's nachts stierf maar wel al met Jezus in zijn hart.

Dan was er de kerkverjaardag van Abrakasa daar hebben we zagen ook de
genade

God, werd er ook gedoopt en vier bekeerlingen en veel
verzoend en had volledige ondersteuning zoals u kunt zien in
de foto's, dokter er was ook een aardbeving in Abrakasa en
kerk muur en vloer is gebarsten in 2. Dit is nu een probleem
om op te lossen na het einde

Abrakasa de verjaardag gingen we naar de kerk Azurduy ook
doop van een man en vrouw en 9 mensen

werd bekeerd tijdens de nachten van aanbidding, zijn we nu uitgenodigd om
Verjaardag op 15 juli dit jaar, maar het ontbreekt ons aan banken of
stoelen om mensen in de kerk te ontvangen. Op deze reis werd ik
vergezeld voorgangers en Zachary Perez Mario Alvares

Na 8 dagen van het werk in de provincie Azurduy terug naar Sucre
en vond een grote verrassing want dieven hadden ingebroken
in mijn winkeltje om al het geld te stelen.

Ook het geld van mijn kerk in Sucre en van Abrakasa. Alsook 1000\$
die ik van Gregorio had geleend voor mijn ziekte en om mijn huis op te knappen
De totale som geld komt zeker aan 2000\$ plus andere
dingen uit de verkoop van mijn winkel, de sleutels van mijn winkel ook
, alsook de telefoon van mijn vrouw,

ik ben erg in de war Dokter,
uw gebeden alsjeblieft! ik denk dat dit de grootse beproeving is dat is
gekomen naar mijn familie in deze tijd

dokter, ik vraag om te
bidden dat een of andere manier kan het geld krijgen, hetzij
door werk en dat ik alles kan terugbetalen

. Ik van harte groet u. en aan alle
Mensen die mij kennen, gezegend met een overvloed van God.
Atte. Romulo Balderrama.

Lieve broer,

Ik ben met een hoop werk, dus zal ik kort zijn ...

Laat me eerst je feliciteren met het geweldige werk dat je doet voor Azurduy. In het eerste deel van uw brief is het duidelijk te zien hoe God werkt in jouw leven en Azurduy. Het is waar dat we moeten blijven bidden voor een zendeling gevestigd in Azurduy zo spoedig mogelijk.

Het is een wonder dat de moeder van Carolina nu voor God getrouwd is met haar concubine. Dat zal veel zekerheid geven ook zelf voor de toekomst van Carolina, want, allemaal in Christus, wij handelen als een familie, broers en zusters in Christus. Het gaf me veel plezier om te lezen over de nieuwe bekeringen en dopen en nieuwe verzoeningen met de Heer in al deze plaatsen in de provincie van Tarvita en Azurduy.

In het tweede deel, het is duidelijk de vijand niet gelukkig is - en dit is niet abnormaal - u hebben geleden van een grote aanval door deze grote diefstal op hetzelfde moment dat je aan het preken, dopen of huwen was in Azurduy. We weten allemaal de grote listigheid van de duivel ...

Broeder, ik ga deze brief vertalen naar Pastor Jefte, de enige die altijd vraagt naar de werken in Azurduy maar er zijn er wel meer die vragen naar u zoals de broers Guy & Lydia en Mark met wie ik 2 dagen geleden contact opgenomen heb. . Alleen, kunnen we bidden dat God alles herstelt, want in Christus zijn wij meer dan overwinnaars! U weet ook dat!

Sommige aanbevelingen mijn broer. U weet dat we werken met bijna de helft van het Fonds dat we tot 2011 ontvingen En binnenkort zal dit nog minder dan de helft zijn.... Het ganse ministerie zelf moet vechten om te overleven.

Nou mijn broer, als ik een reactie terug van de D Jefte krijg, merk je het. Tegelijkertijd vraagt ik hun gebeden van zijn kerk, zodat ze kunnen eindelijk een missionaris in de plaats van Azurduy stellen, wetende van de grote geestelijke nood daar.

Natuurlijk zal ik ook communiceren over de Abra K'asa aardbeving, ookal een aanval van de vijand. Geen gebrek aan werk in de bediening ... Nooit!!

Laat je niet doen broer! Ik zie je vechten als een leeuw van God, ondanks jouw ernstige ziektes.

Mijn groeten en grote zegeningen voor je lieve familie die weldra een nieuw lid mag verwachten!

God zegene u,

Rik

From: **Romulo Balderrama** <romulobalderrama@gmail.com>

Date: 2012/4/26

Subject: INFORME VIAJE A AZURDUY ANIVERSARIO

To: Rik Celie <Rikcelie@gmail.com>

Muy querido doctor en principio quiero comunicarle acerca del trabajo espiritual que he realizado en la provincia de Azurduy, he empezado el trabajo en chaupikancha con su aniversario y hemos tenido buena asistencia, hemos bautizado y tres personas convertidas después hemos bajado a Capactala ahí hemos tenido en el aniversario un matrimonio de la mamá de Carolina con su concubino Fernando Sustacha también aquí hubo bautizo, tres personas convertidas y muchos reconciliados con una muy buena asistencia en todo el aniversario de la tres personas que han convertido una falleció porque estaba muy enfermo un joven de 18 a 19 años que estaba hinchado de sus pies a su estómago tenía insuficiencia cardiaca queríamos trasladarlos pero ya no nos dio tiempo la noche que se ha convertido a Jesús se ha muerto, luego pasamos al aniversario de Abrakasa ahí también pudimos ver la gracia de Dios, también hubo bautizo y cuatro convertidos y muchos se reconciliaron y había una asistencia completa como usted podrá ver en la fotos, doctor ahí en Abrakasa hubo un sismo y eso había hecho que la pared de la iglesia y el piso se rajase por la mitad undiéndose un poco, ahora estamos en un problema para arreglar después que terminó el aniversario en Abrakasa, pasamos a la iglesia de Azurduy, también hubo bautizo una pareja de esposos se bautizaron y 9 personas se convirtieron en las noches de culto, ahora estamos invitados al aniversario en el 15 de Julio de este año, pero ya nos faltan bancos o sillas para recibir a la gente en la iglesia. En este viaje me acompañaron los pastores Mario Alvares y Zacarías Perez Después de 8 días de trabajo en la provincia de Azurduy volví a Sucre y me encontré con una sorpresa muy grande, los ladrones habían entrado a mi tienda para robar toda la plata del capital que tengo como también el dinero de la Iglesia de la región de Abrakasa y \$us. 1.000 que me presté del Gregorio para mi salud y refaccionar la casa donde vivo, el dinero en total con todo suma \$us. 2.000 y algunas otras cosas de la venta de mi tienda, las llaves de mi tienda también se lo han llevado, también el celular de mi esposa con el cual hacíamos recargas de Entel para trabajar, estoy muy confundido Doctor, le ruego sus oraciones por favor, creo que esta es la prueba mas fuerte que ha venido a familia en este tiempo, seguiré hasta el final doctor, le pido que ore para que pueda conseguir de alguna forma este dinero ya sea por medio de un trabajo y de otra forma para poder pagar todo lo que se ha llevado. Saludo de corazón a ud. y su familia y a todas las personas que me conocen, bendecido con toda abundancia de Dios.
Atte. Rómulo Balderrama.